

*Rust nu maar uit, je hebt meer dan je strijd gestreden.
Je hebt het met heel veel moed en inzet gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*



Na een leven van goedheid en bestendige zorg
om zijn ganse familie, is van ons heengegaan

de heer

Patrick De Maeseneer

echtgenoot van mevrouw Veerle Callebaut

Hij werd geboren te Zottegem op 29 april 1961
en is overleden in het UZ Gent op 26 november 2018,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

*Lid van de Koninklijke Boldersmaatschappij
"Moed en Volharding".*



Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de dekenale kerk te Zottegem (Markt)
op VRIJDAG 7 DECEMBER 2018 om 10.30 uur.

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

De asurn zal thuis in zijn vertrouwde omgeving
een mooie plaats krijgen.

De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op zondag 6 januari 2019 om 11 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Veerle Callebaut

zijn echtgenote.

Martijn De Maeseneer

zijn zoon.

Frida Baekelandt

zijn schoonmoeder.

Joël (†) en Jacqueline Van Caenegem - De Maeseneer
Eric en Claudine De Maeseneer - Tuypens
Guido en Magda De Maeseneer - Sadones
zijn zus, broers, schoonbroer en schoonzussen.

Wim en Mark Van Caenegem - Van Vaerenbergh
Ken en Geert De Maeseneer - Lismont

zijn neven.

De families De Maeseneer, Callebaut, De Cnijf en Baekelandt.

*U kan Patrick een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur
tot en met woensdag 5 december.*

Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be

Geen bloemen of kransen.

Rouwadres:

Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie De Maeseneer - Callebaut
Kloosterstraat 1, 9620 Zottegem